

## Voetbalkamp vv Harkstede 2017

Winter 2016-2017 is de commissie voor het eerst weer bij elkaar geweest om over het voetbalkamp 2017 te praten. Uiteraard is de accommodatie al gereserveerd en zijn de aankomst- en vertrekdatum al vroeg bekend. Gelukkig beschikken we inmiddels over een mooi draaiboek, met behulp waarvan we het kamp op efficiënte en plezierige wijze kunnen organiseren. Daarnaast boffen we met een enthousiaste groep begeleiders die van wanten weten.

Vrijdag 30 juni komen we aan in Westdorp bij Tweehek, waar we weer warm ontvangen worden door de eigenaar. Vanaf 16:00 uur mogen de kinderen gebracht worden, dus snel spullen uitpakken, papieren met slaapzaalindeling op de deuren plakken, tent opzetten op het veld en koffie zetten. Het is gezellig, de ouders en kinderen druppelen binnen, zoeken hun plekje, pakken uit en drinken koffie en ranja. Natuurlijk wordt er direct al veel gespeeld in de speeltuin en gevoetbald in de kleine voetbalkooi en daarbuiten.

Dit jaar was Maarten van der Luit van de Coop bereid de boodschappen voor het kamp van vv Harkstede bij wijze van uitzondering (we hadden een vervoersprobleem) helemaal in Westdorp te bezorgen. Karsten kwam ze brengen met de bus van de Coop. Nogmaals ontzettend bedankt hiervoor, heeft ons enorm geholpen!

Om 17:00 uur wordt het kamp geopend door een penalty van onze jongste deelnemer. Kees roept iedereen op te verzamelen bij de goal op het grote voetbalveld. Dat ging erg makkelijk, want dit jaar beschikken we over een prachtige megafoon, gesponsord door Herman Schoenmaker (tevens a.i. voorzitter van de vv) en zijn vrouw van de sportkantine in de Borghstee, top! De penalty werd genomen door Nout Boer, die in 1 keer scoorde tegen de keeper, Quinten Aukes.

Kamp geopend, applaus!!

Nadat we de ouders hebben uitgezwaaid kan er lekker gespeeld, geklommen en geklauterd worden op de 50 (!) meter lange stormbaan. Ook sommige begeleiders veranderen spontaan weer in kinderen op zo'n baan, dikke pret! Ieder team gaat in estafettevorm deze stormbaan over. De snelste tijd wordt genoteerd en je mag het hele weekend proberen deze te verbeteren. Natuurlijk worden ook de voetbalkleren en -schoenen aangetrokken.

Etenstijd: macaroni met zelfgemaakte rode bolognese-saus a-la-Kees de Jong, een gezonde en verantwoorde maaltijd. Hier en daar verrijkt met ketchup en geraspte kaas, maar door de overgrote meerderheid met smaak van gegeten. 13 Liter saus en 16 dozen pasta later staan we aan de afwas(machine).

Na het eten wordt het eerste, inclusief de leiding, gemixte voetbaltoernooi van deze editie van het voetbalkamp gespeeld. Na afloop krijgen de kinderen allemaal een grijze hoodie, aangeboden door 3 sponsors, namelijk: Noorderland Adviesgroep, Beks Makelaardij en Gas Terra. Te gek dat er ieder jaar opnieuw sponsors bereid gevonden worden hieraan mee te werken. Het levert de kinderen een mooie en tastbare herinnering op die je overal in het dorp tegenkomt, omdat de vestjes nog heel lang en veel gedragen worden.

De eerste avond wordt afgesloten met een Puzzeltocht, weliswaar in de regen. Er mogen zaklampen en paraplu's mee, maar zo'n beetje iedereen komt kletsnat terug. Deze tocht viel de meeste kinderen, en sommige leiders ook, zwaar, dus we hebben enkele teams met de auto opgehaald. Droge kleren aan en spelletjes doen.

Traditiegetrouw sluiten we de eerste dag af met Bingo! De laatste Bingo-ers houden het tot 2:30 uur vol. Wij kijken elkaar aan: "Dat belooft nog wat voor als er geslapen moet worden". Bedtijd.....we hebben gepost tot 3:45 uur, op 1 of 2 slaapzalen is het nog niet stil. Dit wordt een korte nacht slapen voor sommige kinderen en ook voor ons, dat is duidelijk. Maar dat geeft niet, dit is Voetbalkamp, dit hoort erbij.

Zaterdagochtend zitten we gezamenlijk aan het ontbijt. Daarna worden de voetbal- en stormbaanactiviteiten gestart. Echter, het regent weer, dus besluiten we het programma om te gooien. Iedereen pakt een tas, zwemkleding en handdoek. Iedereen stapt in de huifkar met tractor ervoor en een gezellige tocht naar het overdekte zwembad van Camping het Hunzedal volgt. Hier wordt gezwommen en om half 2 volgt de tocht terug naar Tweehek, waar een broodje hamburger op het menu staat voor iedereen. Deze middag kunnen de kinderen ook iets lekkers kopen met hun snoepkaart. De organisatie zorgt voor bijzonder (bijv. jawbreakers) snoepgoed en we hebben een mooie kraam kunnen lenen van Martinus en Ina, bedankt! Bij voetbalkamp hoort een snoepfeestje.

De zon breekt door! Voetbalkleding en -schoenen aan en de techniekkampioenschappen kunnen starten. De hele middag kan iedereen zijn/haar voetbalskills oefenen, meten en laten zien. Kees en zijn megafoon coördineren vanuit de tent in het midden op het veld. Alle posten worden bemand door begeleiders van het kamp, bestaande uit veel jongelui dit jaar, erg leuk!! Tussendoor is er yoghurt met vers fruit.

Ondertussen worden in de keukens overuren gedraaid om zoveel mogelijk pannenkoeken te bakken voor het avondeten. Er moet goed gegeten worden, want de 2<sup>e</sup> avond staat voor de JO11 en JO13 de beroemde en beruchte spooktocht op het programma. Hiervoor sleept Casper zo ongeveer alles uit de kast. Hij en zijn handlangers vertrekken al op tijd naar het bos om alles klaar te zetten.

Nadat de pannenkoeken verorberd zijn worden de kinderen in groepen naar het bos gebracht om daar een spel te spelen (levend stratego) en te lasergamen. Bij terugkomst bij de kampeerboerderij is er kampvuur waar nagepraat kan worden en waar we marshmallows roosteren en eten. De eerste teams worden met auto's naar het bos gebracht om de spooktocht te lopen.

De tocht duurt ongeveer een uur. De kinderen komen in opperste staat van paraatheid en vol met adrenaline uit het bos. Het was doodeng, te gek, niemand was bang, ik heb alleen maar nep-gehuild, etc. etc...de sterke verhalen schieten echt alle kanten op. Maar achteraf, hebben ze allemaal genoten. Sommige leiders kwamen behangen met kinderen het bos uit. Lastig als je maar 2 handen hebt en iedereen wil (natuurlijk niet) hand in hand lopen. Casper en consorten hebben er weer een waar griezelfeest van gemaakt voor de kids.

Ook de spooktochtlopers sluiten aan bij het kampvuur. Deze 2<sup>e</sup> avond slaapt iedereen in ieder geval eerder dan de 1<sup>e</sup> avond. Niet geheel onprettig voor de leiding. Omstreeks 4 uur is het rustig in de boerderij en slaapt nagenoeg iedereen.

De volgende ochtend is een deel van de leiding al op tijd wakker. Het is Robbert zo in zijn rug geschoten dat een arts van de doktersdienst eraan te pas moet komen om hem met fikse pijnstillers weer enigszins in beweging te krijgen. Robbert kan helaas niet anders dan vervroegd naar huis vertrekken, erg jammer, maar volstrekt begrijpelijk. Wat een pech!

Na het ontbijt start de laatste dag met het inpakken van je spullen en et veegschoon opleveren van de slaapzalen. Iedereen zet de schouders eronder, dus dit loopt allemaal redelijk gesmeerd. Daarna opnieuw voetbal- en stormbaanactiviteiten waar zelfs na 2 nachten weinig slaap nog fanatiek aan wordt meegedaan. Tussen de middag eten we een kliekjeslunch, oftewel we koken met wat er nog in huis is. Dat houdt in dat je kunt kiezen uit roerei met spek, tosti of yoghurt met vers fruit. Iedereen komt langs en kiest wat ie lekker vindt. Sommige kinderen zien we wel 4 keer. Ze hebben trek!

Omstreeks 16:00 uur druppelen de eerste ouders binnen voor een BBQ waarmee we het kampweekend afsluiten. De organisatie zorgt voor vlees, de teams (ouders) zorgen voor de rest. Ook dit jaar was er weer volop eten en de meest mogelijke variaties, heerlijk. Erg gezellig en er was voldoende te eten voor iedereen. Ook de prijsuitreiking wordt afgewikkeld. Echt heel veel kinderen vertrekken met een beker of medaille naar huis. Tegen 18:00 uur zijn de meeste ouders en kinderen naar huis vertrokken en kunnen wij beginnen met het opruimen van de laatste zaken en de oplevering van de kampeerboerderij.

Uiteindelijk vertrekken we omstreeks 19:30 uur richting Harkstede waar we eerst bij de vv Harkstede spullen hebben uitgeladen en moe, maar zeker voldaan huiswaarts vertrekken. Wij hebben het als een geslaagd kamp ervaren en zijn blij dat het gelukt is.

Zonder onze vrijwilligers zijn we nergens, jongens, dames en heren die et hele weekend met ons mee waren, ontzettend bedankt voor jullie inzet en enthousiasme. Willem Boer, bedankt dat je de voetbaldoelen e.d. op en neer wilde brengen. Wolter en Jan, bedankt voor het trekken van de lijnen. Simone en Romy bedankt voor het 'flippen' van de hamburgers. En natuurlijk dank aan iedereen die hier niet genoemd is, maar wel een rol gespeeld heeft in of voor dit fantastische kamp.

Volgend seizoen zal de kampcommissie –als het goed is- bestaan uit een voornamelijk nieuwe groep mensen. Heb je belangstelling dit evenement voor de jeugd te organiseren, laat het ons a.j.b. weten.

Wij hebben genoten!

Voetbalkamp-commissie